

TIN TỐT LÀNH TRỌN VẸN (PHẦN 4)

NẾU ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST ĐÃ CHẾT CHO MỌI NGƯỜI,
THÌ TẠI SAO NGÀI LẠI KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ???
(IF JESUS DIED FOR ALL, WHY CAN HE SAVE ALL ???)

Soạn bài: Dr. Hoàng Lê (Tiến sĩ dược khoa/dược sĩ) (, 2023)

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem:

Tại sao 100% nhà thờ hội thánh ngày nay KHÔNG MUỐN TIN và KHÔNG MUỐN THẤY SỰ CỨU RỒI TRỌN VẸN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI GIÀNH CHO CẢ NHÂN LOẠI?

Trái tim/tấm lòng của họ KHÔNG THÁNH KHIẾT
Họ KHÔNG CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG TRỌN VẸN.

“Khốn cho những kẻ bảo ác là thiện, bảo thiện là ác;
Lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; lấy đắng làm ngọt, lấy ngọt làm đắng.
Khốn cho những kẻ coi mình là khôn ngoan, và tự cho mình là thông sáng!”
(Ê-sai 5:20-21)

“Ai tìm điều thiện sẽ gặp ân huệ, ai đeo đuổi điều ác, điều ác sẽ đến bên mình.
Người nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị sụp đổ,
còn người công chính được hưng thịnh như cành lá xanh tươi.”
(Châm Ngôn 11:27-28)

“Tình yêu thương phải thành thật. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành.
Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy hết lòng kính nhường nhau.
Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng; phải có tinh thần sốt sắng; phải phục vụ Chúa.
Hãy vui mừng trong kỳ vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.
Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.
Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, đừng nguyền rủa.
Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.
Hãy sống hòa hợp với nhau; đừng có ý tưởng kiêu ngạo, nhưng hòa mình với những người thấp kém. Đừng tự cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.
Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.”
Nhưng, “nếu kẻ thù anh em đang đói, hãy cho họ ăn; nếu đang khát, hãy cho họ uống;
vì làm như vậy khác nào anh em đặt than lửa hồng trên đầu họ.”
Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.”
(Rô-ma 12:9-21)

"Ai trung tín, Chúa sẽ tỏ mình thành tín; ai trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn.
Ai thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch; còn ai mưu mẹo, Chúa sẽ tỏ mình cong queo."
Chúa cứu người khiêm nhường Nhưng hạ kẻ có mắt tự cao xuống."
(Thi Thiên 18:25-27)

"VớI người trung tín, Chúa tỏ mình thành tín; vớI người trọn vẹn, Chúa tỏ mình toàn hảo.
VớI người trong sạch, Chúa sẽ tỏ mình thánh sạch; nhưng vớI kẻ gian ngoa, Chúa sẽ tỏ mình thù địch.
Chúa giải cứu người khiêm tốn, Nhưng Chúa để mắt nhìn kẻ kiêu căng để hạ chúng xuống."
(2 Sa-mu-ên 22:26-28)

Tại sao **100% nhà thờ hội thánh ngày nay** KHÔNG MUỐN TIN và KHÔNG MUỐN THẤY **SỰ CỨU RỒI TRỌN VẸN** CỦA **ĐỨC CHÚA TRỜI** GIÀNH CHO **CẢ NHÂN LOẠI**?

Trái tim/tấm lòng của họ **KHÔNG THÁNH KHIẾT**
Họ KHÔNG CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG TRỌN VẸN,
nên họ sẽ **không thấy được những sứ điệp cứu rỗi trọn vẹn** sau đây:

"Vì **Đức Chúa Trời** đã **nhốt mọi người** trong chỗ không vâng phục,
để thương xót mọi người." (Rô-ma 11:32)

14 Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Jê-sus cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, **để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ,** 15 và **giải phóng mọi người** vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời. (Ê-bơ-rơ 2:14-15)

11 **Vì ân điển cứu chuộc** của **Đức Chúa Trời** dành cho **mọi người** đã được bày tỏ.
15 **Con hãy dạy những điều đó, lấy uy quyền mà khuyên nhủ và quở trách.**
Đừng để một ai khinh để con. (Tit 2:11 & 15)

Khi **CHÚA** thánh hóa ai thì CHÚA sẽ đổi tên của người đó: (**Sau-lơ** → **Phao-lô**)

"**Vì lý do này,** tôi quỳ gối trước mặt **Cha; nhờ Ngài mà**
mọi gia đình trên trời, dưới đất được đặt tên."

(Ê-phê-sô 3:14-15)

"**Cho nên, ai từ chối điều chúng tôi nói thì không phải là từ chối con người đâu, nhưng là từ chối Đức Chúa Trời,**
Đấng đã ban Đức Thánh Linh (Hơi Thở Thánh) của Ngài cho anh em." (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:8)

“Ngài đáp: “Các con đã được ban cho sự hiểu biết về những màu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời; **nhưng với kẻ khác thì Ta dùng ẩn dụ mà nói để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu.**” (Lu-ca 8:10)

“Này, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là **Em-ma-nu-ên,**” nghĩa là **Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.**”

(Ma-thi-ơ 1:23)

"CHỈ có một **ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA** của **mọi người, NGÀI** ở trên **mọi người,** giữa **mọi người** và trong **mọi người.**" (Ê-phê-sô 4:6)

“Vì Đức Chúa Trời đã **nhốt mọi người trong chỗ không vâng phục, để thương xót mọi người.**” (Rô-ma 11:32)

“**Mọi việc Cha đều làm được**” (Mác 14:36)

“**Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.**” (Lu-ca 1:37)

“Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Này, ta báo cho các ngươi **một tin tốt lành,** đây sẽ là **niềm vui lớn** cho **mọi người.**”

Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một **Đấng Cứu Thế,** là **Đấng Christ,** là **Chúa** đã được sinh ra cho **các ngươi.**”

(Lu-ca 2:10-11)

“Hôm sau, Giăng thấy **Đức Chúa Jêsus** đến với mình, thì nói rằng:

“Kìa **Chiên Con** của **Đức Chúa Trời,** là **Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!**”

(Giăng 1:29)

“**Những gì Ta nói với các con, Ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!**”

(Mác 13:37)

“6 Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng.

7 Ông đến với tư cách một nhân chứng để làm chứng về ánh sáng hầu cho nhờ ông

mọi người đều tin.

8 Chính ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về **ánh sáng.**

9 **Đây là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người.**”

(Giăng 1:6-9)

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ THỢ GỐM TỐI CAO:

“Ngài nắn nèn lòng của mọi người, và xem xét mọi việc làm của họ...”

Kìa con mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài, và những người kỳ vọng nơi lòng nhân từ Ngài để cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém.”

(Thi Thiên 33:15; 18-19)

“Vì chính Chúa nắn nèn tâm can con, dệt thành con trong lòng mẹ con. Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, Lòng con biết rõ lắm.

Khi con được dựng nên trong nơi kín đáo, được đan dệt cách tinh xảo ở nơi sâu thẳm của đất, Thì các xương cốt con không giấu được Chúa.”

(Thi Thiên 139:13-15)

“Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi:

‘Con hãy mau xuống nhà của người thợ gốm, tại đó Ta sẽ cho con nghe lời Ta.’

Tôi liền đi xuống nhà thợ gốm, và này, anh ta đang làm việc trên chiếc bàn xoay. Mỗi khi chiếc bình bằng đất sét đang nắn trong tay mình bị hỏng, người thợ gốm liền nắn lại chiếc bình khác vừa ý mình.

Bấy giờ, **có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:**

‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta không thể đối xử với người như người thợ gốm nầy hay sao?’

Đức Giê-hô-va phán:

‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét trong tay thợ gốm thế nào, thì các người ở trong tay Ta cũng thế ấy...

Vậy, bây giờ con hãy nói với người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Đức Giê-hô-va phán:

Này, Ta đang định đem tai họa đến cho các người và lên kế hoạch chống lại các người.

Mỗi người trong các người hãy từ bỏ con đường gian ác và sửa lại đường lối cùng các công việc

mình!’ Nhưng chúng nói: ‘Vô ích! Chúng tôi cứ đi theo kế hoạch của chúng tôi; mỗi người sẽ hành

động bước bình theo lòng xấu xa của mình.’ Thế mà dân Ta đã quên Ta, Đốt hương cho các tà thần,

là thần làm cho chúng vấp ngã trên đường đi, trên các ngõ nẻo từ xa xưa, để chúng đi trên những con

đường Chưa được xây đắp. Đất nước chúng trở nên hoang tàn, làm trò cười muôn đời cho thiên hạ;

kẻ qua người lại đều sững sờ chỉ còn biết lắc đầu. Ta sẽ làm cho chúng tan tác trước mặt kẻ thù như

trận gió đông thổi qua. Trong ngày chúng bị tai ương, Ta quay lưng ngoảnh mặt với chúng.”

(Giê-rê-mi 18:1-6, 11-12, 15-17)

“Thưa bạn, bạn là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời?

Làm sao sản phẩm được nắn nèn lại có thể nói với người nắn nèn nó rằng:

‘Sao ông đã nắn tôi như thế này?’

Người thợ gốm lại không có quyền trên đất sét, để từ trong cùng một đồng đất mà nắn nèn loại bình dùng vào việc sang trọng và loại khác dùng vào việc thấp hèn sao? Nếu Đức Chúa Trời muốn bày tỏ

cơn thịnh nộ và chứng tỏ quyền năng của Ngài, mà Ngài đã kiên nhẫn chịu đựng những chiếc bình

đáng chịu thịnh nộ để bị hủy diệt, thì sao? Nếu Ngài muốn chứng tỏ sự giàu có của vinh quang Ngài

đối với những chiếc bình đáng thương xót, mà Ngài đã chuẩn bị cho sự vinh quang, trong đó có chúng

ta, là những người Ngài đã gọi, không chỉ từ trong dân Do Thái mà cũng từ trong dân ngoại, thì sao?

Như Ngài phán trong sách Ô-sê: “Ta sẽ gọi những người chẳng phải dân Ta là dân Ta, Những người

không được yêu dấu là yêu dấu;” “Và tại nơi Ta phán cùng họ: ‘Các người không phải là dân Ta,’ Thì

cũng chính tại đó họ sẽ được gọi là ‘con cái Đức Chúa Trời hằng sống.’” Còn Ê-sai lên tiếng về dân Y-

sơ-ra-ên rằng: “Dù số con cái Y-sơ-ra-ên đông như cát biển, chỉ một phần còn sót lại sẽ được cứu mà

thôi; vì Chúa sẽ nhanh chóng và dứt khoát làm ứng nghiệm lời Ngài trên đất.”

(Rô-ma 9:20-28)

“Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chẳng? Dù người mẹ quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con.” (Ê-sai 49:15)

“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên người bao giờ.” (Isaia 49:15 **Công Giáo**)

“Đàn-bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao?
Dầu đàn-bà quên con mình, ta cũng chẳng quên người.” (Isaia 49:15 **Phan Khôi 1925**)

“Có phụ nữ nào quên con đang tuổi còn bú, hay không thương xót con ra từ lòng mình chẳng? Dù họ có quên đi nữa, ta chẳng quên người bao giờ.” (Isaia 49:15 **Nhân Chứng Giêhôva**)

Đức Chúa Trời có bao giờ thay đổi hay không ??? → KHÔNG BAO GIỜ

“Vì Ta là Đức Giê-hô-va KHÔNG HỀ THAY ĐỔI.” (Ma-la-chi 3:6)

“17 Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định NGÀI là chắc chắn KHÔNG THAY ĐỔI, thì dùng lời thề; 18 hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối” (Hơ-bơ-rơ 6:17-18 PK1925)

Đức Chúa Jêsus Christ có bao giờ thay đổi hay không ??? → KHÔNG BAO GIỜ

“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời KHÔNG HỀ THAY ĐỔI.” (Hê-bơ-rơ 13:8)

“Con Người đến không phải để hủy diệt mạng sống loài người,
nhưng để cứu họ.” Sau đó họ đến một làng khác.” (Lu-ca 9:56)

CHÚA CÓ BAO GIỜ LÀM ĐIỀU ÁC KHÔNG ??? → KHÔNG BAO GIỜ

“Vì vậy, hỡi những người hiểu biết, hãy nghe tôi,

Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều ác,

Đấng Toàn Năng chẳng khi nào làm chuyện bất lương.” (Gióp 34:10)

Đức Giê-hô-va ngự giữa thành, là **Đấng công chính**, **Ngài chẳng hề làm điều ác**.
Mỗi buổi sáng, **Ngài** thực thi công lý dưới ánh sáng,
Chẳng bao giờ thất bại; nhưng kẻ bất chính không biết xấu hổ.” (Sô-phô-ni 3:5)

“GOD is LOVE” (1 John 4:8) and **“LOVE NEVER FAILS”** (1 Corinthians 13:8)

“CHÚA là TÌNH YÊU” (1 Giăng 4:8) và

“TÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG BAO GIỜ THẤT BẠI.” (1 Cô-rinh-tô 13:8)

1 **Cho nên, chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chẳng.**

2 Vì nếu lời thiên sứ rao truyền là chắc chắn, và mọi sự vi phạm hay bất tuân đều bị báo ứng thích đáng, 3 **thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn đường ấy?** Đó là ơn cứu rỗi được Chúa công bố từ ban đầu, rồi những người đã nghe xác chứng cho chúng ta. (Hê-bơ-rơ 2:1-3 HĐ2010)

1 **Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chẳng.**

2 Vì nếu lời thiên-sứ rao-truyền đã vững-chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo-ứng xứng đáng rồi, 3 **mà nếu ta còn trễ-nại sự cứu-rỗi lớn đường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được?** là sự cứu-rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng-nghiệm nó cho chúng ta, (Hê-bơ-rơ 2:1-3 Phan Khôi 1925)

1 **Vì vậy chúng ta cần phải chú ý kỹ càng về những gì chúng ta đã nghe, kẻo chúng ta bị trôi giạt mất chẳng.** 2 Vì nếu sứ điệp do các thiên sứ rao truyền chắc chắn phải xảy ra, và mọi vi phạm và sự bất tuân đã nhận lấy hình phạt (báo ứng) đích đáng, 3 **thì làm thế nào chúng ta có thể tránh khỏi hình phạt khi chúng ta thờ ơ với ơn cứu rỗi cực kỳ quan trọng đường ấy?** **Ơn cứu rỗi ấy đã được Chúa công bố trước tiên, và đã được xác nhận cho chúng ta bằng những người nghe.** (Hê-bơ-rơ 2:1-3 Bản Dịch 2011)

1 Cho nên chúng ta càng nên thận trọng giữ theo những điều đã được dạy bảo để khỏi bị trôi lạc khỏi chân lý. 2 Sự dạy dỗ Thượng Đế phán qua các thiên sứ đã chứng tỏ là đúng, người nào không vâng theo đều chịu trừng phạt (báo ứng) xứng đáng.

3 **Vì thế chúng ta cũng sẽ bị trừng phạt nếu chúng ta xem thường sự cứu rỗi lớn lao ấy.** Chính Chúa đã cho chúng ta biết sự cứu rỗi này và những ai nghe Ngài đều chứng tỏ sự cứu rỗi ấy là chân thật. (Hê-bơ-rơ 2:1-3 Bản Phổ Thông)

1 Vậy, chúng ta phải giữ vững những chân lý đã nghe để khỏi bị lôi cuốn, trôi giạt. 2 Nếu những lời thiên sứ rao truyền đã là những mệnh lệnh bắt buộc, mọi người vi phạm, bất tuân đều bị trừng phạt (báo ứng) đích đáng thì 3 **chúng ta làm sao thoát khỏi hình phạt, một khi khước từ ơn cứu rỗi lớn lao này?** Chính Chúa đã công bố sứ điệp cứu rỗi này trước hết, rồi các môn đệ Ngài truyền lại cho chúng ta. (Hê-bơ-rơ 2:1-3 Kinh Thánh Hiện Đại)

1 Vậy, ta càng phải lưu ý hơn nữa đến những điều đã nghe, để khỏi bị trôi lạc. 2 Vì nếu sứ điệp của các thiên sứ là chắc chắn và mỗi kẻ phạm pháp, bất tuân đều bị trừng phạt (báo ứng) công minh, 3 **thì ta làm sao thoát khỏi nếu coi thường ơn cứu rỗi vĩ đại đến thế?** **Ơn cứu rỗi ấy được Chúa truyền dạy từ ban đầu, rồi được những người đã nghe xác nhận cho chúng ta.** (Hê-bơ-rơ 2:1-3 Bản Dịch Mới)

1 Vì thế, chúng ta càng phải chú tâm hơn nữa vào những lời đã nghe, kéo bị cuốn trôi đi mất.
2 Quả vậy, nếu lời được các thiên thần loan báo đã có hiệu lực, và nếu mọi vi phạm cũng như bất tuân đều bị phạt (báo ứng) đích đáng, 3 thì làm sao chúng ta thoát khỏi, **nếu chúng ta thờ ơ với ơn cứu độ cao quý như thế?** Ơn cứu độ đó, đầu tiên đã được Chúa rao giảng, rồi được những kẻ nghe cho chúng ta thấy là có hiệu lực.

(Do Thái 2:1-3 **Công Giáo**, cũng là sách Hê-bơ-rơ)

1 Thế nên, chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn bình thường về những gì mình đã nghe, hầu không bao giờ bị trôi giạt. 2 Vì nếu lời được phán qua các thiên sứ chứng tỏ là chắc chắn, và mọi tội lỗi cùng hành vi bất tuân đều lãnh lấy án phạt phù hợp với công lý, 3 thì làm sao chúng ta thoát khỏi án phạt nếu lơ đãng sự cứu rỗi lớn lao dường ấy? Chúa là đấng đầu tiên nói về sự cứu rỗi ấy, và những người nghe ngài đã khẳng định điều đó với chúng ta.

(Hê-bơ-rơ 2:1-3 **Nhân Chứng Giê-hô-va**)

LUẬT “GIEO & GẶT” (NHÂN QUẢ):

6 Người được dạy đạo hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với người dạy dỗ mình.

7 Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh để đâu;

vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy.

8 Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. 9 Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt.

10 Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin.

(Ga-la-ti 6:6-10)

12 Nếu một người không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài giũa; Ngài giương cung chờ sẵn.

13 Ngài đã chuẩn bị khí giới hủy diệt và làm những mũi tên bằng lửa.

14 Kìa kẻ dữ cư mang gian ác, hoài thai hiểm độc, và sinh ra dối trá.

15 **Hắn đào hầm, đào hố nhưng lại té xuống hố đã đào.**

16 **Tội ác hắn đổ lại trên đầu hắn. Và sự bạo hành giáng trên trán hắn.**

(Thi Thiên 7:12-16)

15 Các dân đã sa xuống hố mà chúng đã đào; chân của chúng mắc vào lưới mà chúng đã giăng.

16 Đức Giê-hô-va tự bày tỏ chính Ngài qua công lý; kẻ ác bị mắc bẫy do chính tay chúng đã gài.

(Thi Thiên 9:15-16)

“Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’

(Ma-thi-ơ 5:38)

23 Nhưng nếu có gây thương tổn thì con phải lấy mạng đền mạng, lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng, lấy tay đền tay, lấy chân đền chân, lấy phỏng đền phỏng, lấy vết bầm đền vết bầm, lấy thương tích đền thương tích.

(Xuất Ai Cập 21:23-25)

“Ai làm điều sai trái sẽ phải bị báo trả tùy theo điều sai trái mình đã làm, không thiên vị ai cả.”
(Cô-lô-se 3:25)

“Vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả.” (Rô-ma 2:11)

“For this is good and acceptable in the sight of GOD our Saviour;

Who WILL have ALL MEN TO BE SAVED,
and to come unto the knowledge of the truth.”

“Đó là điều tốt đẹp và có thể chấp nhận được trước mặt CỨU CHÚA của chúng ta,

LÀ ĐÁNG SẼ CỨU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
và để đến với sự hiểu biết về chân lý.”

(1 Ti-mô-thê 2:4)

→ Đây là 1 trong vô số đoạn Kinh Thánh BỊ SỬA LỜI TRẦM TRỌNG, LỜI GỐC LÀ NHƯ Ở TRÊN.

Giăng thấy Đức Chtlúa Jêsus đến với mình, thì nói rằng:

“Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,
là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!

(Giăng 1:29)

“For the Son of Man did NOT come to destroy men’s lives but to save them.”
And they went to another village.” (Luke 9:56)

“Con Người đến KHÔNG PHẢI để hủy diệt sự sống của loài người,
nhưng để cứu họ. Sau đó họ đến một làng khác.” (Lu-ca 9:56)

→ Đây cũng là 1 trong vô số câu đoạn Kinh Thánh BỊ BỎ RA KHỎI PHẦN LỚN KINH THÁNH DỊCH LẠI CỦA NGÀY NAY, LỜI KINH THÁNH GỐC LÀ NHƯ Ở TRÊN.

“Nếu chúng ta thất tín, thì Ngài vẫn thành tín;
Vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được.”

(2 Ti-mô-thê 2:13)

“Còn TA, khi TA đã được treo lên khỏi đất,
TA SẼ KÉO MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI TA.”

(Giăng 12:32)

“**TA** đã nhân danh chính **TA** mà thề,
lời công chính ra từ miệng **TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI**;
MỌI ĐẦU GỐI sẽ quỳ trước mặt **TA**, và **MỌI LƯỖI** sẽ nhân danh **TA** mà thề.”
(Ê-sai 45:23)

“Chính **NGÀI** tha thứ **TẤT CẢ TỘI ÁC** người,
chữa lành **MỌI BỆNH TẬT** người.”
(Thi Thiên 103:3)

Khi **CHÚA** thánh hóa ai thì **CHÚA** sẽ đổi tên của người đó: (Sau-lơ → Phao-lô)

“**Vì lý do này**, tôi quỳ gối trước mặt **Cha**; **nhờ Ngài** mà
mọi gia đình trên trời, **dưới đất** được đặt tên.”
(Ê-phê-sô 3:14-15)

“**Khắp cả trái đất** sẽ nhớ và **trở về** cùng **Đức Giê-hô-va**,
họ hàng muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt **Ngài**.”
(Thi Thiên 22:27)

“Bấy giờ **muôn dân** sẽ kính sợ danh **Đức Giê-hô-va**,
và **tất cả các vua trên thế gian** sẽ kính sợ vinh quang **Ngài**.”
(Thi Thiên 102:15)

“Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng **Đức Chúa Trời**.
Hãy ca ngợi danh vinh quang của **Ngài**, hãy ca ngợi và tôn vinh **Ngài**.
Hãy thưa với **Đức Chúa Trời** rằng: “Các công việc **Ngài** đáng sợ thay!
Vì quyền năng vĩ đại của **Chúa**, **các kẻ thù Ngài** đều sẽ quy phục **Ngài**.
Cả trái đất đều thờ lạy **Chúa**; **họ ca ngợi Ngài**,
Chúc tụng danh của **Ngài**.” (Thi Thiên 66:1-4)

“**GOD is LOVE**” (1 John 4:8) and “**LOVE NEVER FAILS**” (1 Corinthians 13:8)
“**CHÚA là TÌNH YÊU**” (1 Giăng 4:8) và
“**TÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG BAO GIỜ THẤT BẠI**.” (1 Cô-rinh-tô 13:8)

“So the Pharisees said to one another, ‘See, this is getting us nowhere.
Behold, the **WHOLE WORLD** has gone after **Him!**’”
(John 12:19)

“Vì thế, những người Pha-ri-si nói với nhau: “Các ông thấy không, các ông chẳng làm gì được cả.
Kìa, CẢ THẾ GIỚI đều chạy theo **Ngài!**” (Giăng 12:19)

Đấng ngồi trên ngai phán: “Này, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn-vật.”

Ngài lại phán: “Hãy viết đi, vì những lời này là đáng tin cậy và chân thật.”

(Khải Huyền 21:5)